

Contact – Constantijnschool Actueel

Herfstvakantie

17 – 21 oktober

Het is herfstvakantie. De kinderen maar ook leerkrachten mogen een weekje genieten van de rust; even geen school en misschien niet vroeg opstaan. We kunnen iets voor onszelf doen. De herfst is een mooie tijd in het jaar; de bomen zien er prachtig uit met mooie kleuren en soms word je verrast door een regenbui. Ik kan erg genieten van de herfst; lekker thuis op de bank met een goed boek óf een wandeling maken in het bos. Zo ervaar je wat de seizoenen doen met de natuur, maar ook met mij persoonlijk. We kunnen van de natuur veel lessen leren over het leven.

Denk aan een bos dat prachtig van kleur verandert. De bladeren worden rood-oranje of oranje-geel, maar er vallen ook bladeren op de grond; sommige bomen hebben helemaal geen bladeren meer. Het is een overgang in de natuur en je kunt hiervan leren dat je soms dingen moet loslaten. Overigens is dit een wonderlijk verschijnsel, want bomen laten hun bladeren los om vocht vast te kunnen houden. In de winter is het voor de wortels moeilijk om vocht uit de grond op te nemen. De boom laat dus bladeren los om de winter te kunnen overleven.

Soms moeten wij in ons leven ook iets loslaten om te kunnen overleven. Dingen loslaten om te kunnen leven met God bijvoorbeeld. We kunnen niet alles blijven doen als we bij Hem willen horen.

Maar loslaten is moeilijk. Soms zit iets zo aan je vast en is het zo verweven dat het pijn doet om het los te laten. Dat geldt ook voor die boom die zijn bladeren loslaat; de boom wil zijn bladeren liever ook niet verliezen, maar het is belangrijk om de winter te overleven.

Gelukkig hoeven we het proces van loslaten niet alleen te doen, maar is daar de hand van God die ons vasthoudt en troost las het soms moeilijk en zwaar is. Het geeft troost om te weten dat God alles ziet wat wij loslaten. Je mag het aan Hem geven, zodat er iets nieuws voor terugkomt. Dat doen de bomen ook, want in het voorjaar komen er weer nieuwe bladeren die sierlijk wapperen in de lentezon.



Vanuit de MR

MR-verkiezing

De afgelopen periode hebben we gevraagd wie er belangstelling heeft om onze MR te versterken. Er is één aanmelding binnen gekomen en daarom zijn er geen verkiezingen uitgeschreven. We zijn blij dat Marion van Sermondt heeft aangegeven lid te willen worden van de MR. In het volgende stukje stelt zij zich aan u voor:

Ook vanuit de leerkrachten is binnen de MR een lege plek ontstaan. Juf Henny Paalman heeft vanwege de werkuren besloten te stoppen als MR-lid. Binnen het team van leerkrachten zal meester Sander Beltman deze plek overnemen. We wensen beiden veel succes met hun taak binnen de MR. Dinsdag 25 oktober komt de MR weer bij elkaar.

Hoi! Ik ben Marion van Sermondt, misschien beter bekend als moeder van Max, Mila en Moos. Sinds kort ben ik het nieuwste lid van de MR, vandaar mijn voorstelronde in dit Contact.

Het mooie van de Constantijnschool vind ik de open sfeer en het groene plein. Dat er ruimte is voor onze kinderen en dat ze (tot op zekere hoogte 😊) mogen zijn wie ze zijn. Omdat ik regelmatig op school te vinden ben, de komende jaren nog wel op het schoolplein sta én regelmatig ergens iets van vind, heb ik me aangemeld voor de MR. Ik hoop daar van betekenis te zijn door een stem te zijn voor de ouders en meer contact en begrip te krijgen voor ouders en leerkrachten onderling.

Zodat onze kinderen, maar ook wij ons thuis voelen op school. Of je nou lekker met de stroom mee gaat, of er tegenin zwemt. School uitdagend vindt, of juist extra uitdaging nodig hebt. Maar ook wanneer je niet opvalt, of met je neus vooraan staat. Zodat iedereen gezien wordt.



Even voorstellen

Nieuwe gezichten op de Constantijnschool

We hebben dit schooljaar veel stagiaires op de Constantijnschool. Een aantal heeft zich de afgelopen keren al aan u voorgesteld, maar er zijn er nog een paar die zich graag aan u willen voorstellen. Wij wensen alle studenten en stagiaires veel succes!



Hallo allemaal,

Ik ben Olaf Meijerink, 17 jaar oud en ik ben eerstejaars voltijd-pabostudent op de Viaa in Zwolle. Ik loop op donderdag en vrijdag stage bij groep 8. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te basketballen en dingen te doen met familie en vrienden. Buiten mijn opleiding om heb ik een bijbaan bij de karwei in Rijssen.

Hallo, ik ben Frederieke Voortman. Ik ben 16 jaar en ik woon in Rijssen. Naast school geef ik waterpolotraining aan kinderen van 10/11 jaar. Dit jaar ben ik begonnen aan de pabo op hogeschool Viaa, daarom zal ik op de donderdag en vrijdag op de Constantijnschool gaan stagelopen. Ik ben begonnen in groep 1 bij juf Marieke en juf Egberdien en heb het daar erg leuk! Ik hoop gaandeweg het jaar ook in andere klassen te komen. Dus wie weet kom ik komende jaar bij uw zoon/dochter in de klas.



Boekenmarkt

Kinderboekenweek

Woensdag 5 oktober hebben wij op de Constantijnschool de Kinderboekenweek afgetrapt met een boekenmarkt. De lokalen werden omgebouwd tot een echte boekenmarkt; de tafeltjes dienden als kraampjes waarop de verschillende boeken werden uitgesteld. Er waren verschillende boeken om te kopen; voor ieder wat wils. Het was erg gezellig. Veel ouders, oma's en opa's liepen door de lokalen om mooie boeken te kopen. De leerlingen waren ook fanatiek. Zij waren niet alleen aan het verkopen, maar ook aan het kopen. En nu maar heel veel lezen!



Ontbijt op het Gemeentehuis

Woensdag 5 oktober

Groep 6/7 van de Constantijnschool kreeg vorige week een wel heel bijzondere uitnodiging: ze mochten ontbijten met de burgemeester! Om half 9 waren we present en werden we voor een ontbijt verwelkomd door burgemeester Arco Hofland. Maar ook Bakker Joop Voortman was aanwezig, die het heerlijke ontbijt heeft verzorgd.

De leerlingen en burgemeester mochten direct aanschuiven, aan tafels vol lekkere broodjes, beleg, yoghurt en drinken. Ze hebben genoten! Hoewel de uitnodiging vanuit de burgemeester kwam, vonden de kinderen die bakker Voortman ook heel interessant. We hebben dan ook veel geleerd door de vragen die de leerlingen stelden aan de burgemeester én de bakker.

Wist je dat:

- We 340 burgemeesters (en dus gemeentes) in Nederland hebben, waarvan er vorige week tweehonderd met een klas mochten ontbijten.
- Bakker Joop elke morgen om 1.15 uur opstaat, om voor ons vers brood te bakken.
- Het ontbijt de belangrijkste maaltijd is, omdat je daarmee je dag vol energie start.
- Er helaas ook kinderen zijn die geen geld of tijd hebben om te ontbijten...
- Burgemeester Arco Hofland al 17 jaar burgemeester is, waarvan binnenkort 12,5 jaar in Rijssen!
- Rijssen op 1 maart 2023 een nieuwe burgemeester krijgt.
- Op de prachtige ketting van de burgemeester Korhoenders staan, de erevogel van Rijssen, die helaas bijna is uitgestorven op de Holterberg.

De leerlingen mochten na het ontbijt ook een kijkje nemen in de raadzaal, waar de burgemeester voorzitter van is. Ook daar stelden ze goede vragen, maar gelukkig weet onze burgemeester heel veel. 😊

Burgemeester Hofland sloot deze bijzondere ochtend af met de oproep: Doe goede dingen. Daar moet je aan werken, met en voor elkaar!



Kanjerinformatieavond!

Spreekt u Kanjertaal?

Donderdag 27 oktober (de week na de herfstvakantie) van 19.30 tot 21.30 hebben wij op school een ouderavond over de Kanjertraining. Een trainer van kanjer gaat ons uitleg geven over de methode waar wij op school meewerken.

De kanjermethode is een sociaal emotionele training. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in de groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de groep en stimuleren van sociale veiligheid waardoor een prettig schoolklimaat ontstaat. Hierbij is het belangrijk dat u als ouders/verzorgers en wij als leerkrachten dezelfde kanjertaal spreken. U kunt dan beter begrijpen waar uw kind over spreekt en waarom wij als leerkrachten bepaalde keuzes maken. De informatieavond is niet alleen leerzaam, maar ook interactief. U ervaart hoe verschillende opdrachten/oefeningen in zijn werk gaan. We hopen deze avond zoveel mogelijk ouders te ontmoeten.

Wij zullen via Parro aan u vragen of u aanwezig bent op deze leerzame Kanjeravond!

Corona

Coronaplan

In de bijlage vindt u een brief van onze directeur-bestuurder Jan Willem Lingeman waarin de mogelijke maatregelen m.b.t. corona worden uitgelegd. Aangezien elke school zelf een aanvulling heeft gemaakt op het coronaplan vindt u hieronder een aantal aanvullingen vanuit de Constantijnschool.

Vanuit de overheid heeft elke school de opdracht gekregen om een draaiboek te schrijven met de maatregelen die ingezet kunnen worden als de coronabesmettingen toenemen. Het draaiboek voor de Constantijnschool is door het team opgesteld en de MR heeft het draaiboek gekregen.

Wij zullen u via Parro en/of het Contact op de hoogte houden wanneer er bepaalde maatregelen ingevoerd worden. Wij hebben als school altijd een week de tijd als er nieuwe maatregelen ingevoerd moeten worden. Deze maatregelen hebben betrekking op bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes, looproutes, pauzes, grote activiteiten en het aantal leerlingen in een klas.

Wat betreft hybride onderwijs is de maatregel dat wij géén hybride onderwijs gaan verzorgen aan leerlingen die thuis in quarantaine zitten. Dit geldt in alle scenario's. In het ergste scenario is dat we met halve klassen gaan werken, maar ook dan gaan wij geen hybride onderwijs verzorgen. Het kan wel zijn dat leerlingen hun Chromebook meekrijgen om eventuele thuisopdrachten te kunnen maken.

Wanneer een leerkracht thuis in quarantaine zit, proberen wij deze leerkracht zoveel mogelijk te vervangen. Dit kan zijn door leerkrachten of onderwijsassistenten die binnen onze school werken of door het vervangingsbureau ObT. Helaas is het niet altijd mogelijk om een leerkracht te vervangen, maar wij doen ons uiterste best. Wanneer het niet mogelijk is, laten wij u dit op tijd weten. Wij streven ernaar om dit voor 18:00 uur te melden. Het kan soms voorkomen dat dit pas 's ochtends om 7:30 uur gebeurt. Wij hopen op uw begrip.

Mocht u naar aanleiding van de brief of deze informatie nog vragen hebben, kunt u altijd met Marcel Beukers contact opnemen.

Amsterdam

Groep 8 op excursie naar Nemo en Scheepvaartmuseum

Afgelopen donderdag is groep 8 op excursie naar het Scheepvaartmuseum en Nemo in Amsterdam geweest.

Een aantal leerlingen zullen hieronder hun eigen verhaal vertellen.

Het was zover, tijd om naar de trein te gaan. We liepen een tijdje maar we waren er. We moesten ff wachten en daar kwam een trein (een sneltrein). Er kwam allemaal wind in onze gezichten we schrokken super erg. Toen was het zover, de trein kwam eraan en we stapte in. Iedereen zat in een groepje ik (Noa) zat bij Daan Z, Mees, Lara, Ayham en Margreet. We moesten 2 keer overstappen. Eerst Rijssen tot Utrecht daarna Utrecht tot Deventer en tot slot Deventer tot Amsterdam. We liepen eerst naar het V.O.C schip. We hadden een beetje een saaie verteller maar daar kon hij niks aan doen hij was namelijk nieuw en toen kregen we een rondleiding. Toen gingen we naar Nemo de gids die ons naar de plek leiden waar we onze tassen en jassen moesten leggen vond ik best grappig. Ik vond Nemo het leukst we hadden een show gekregen van een kettingreactie en we mochten zelf rondlopen nou een soort van we moesten op dezelfde verdieping blijven als de meesters en juffen dat was wel een beetje stom. Er waren een paar verdiepingen zoals technologie, water, elektriciteit, lichaamsdelen en het dakterras. We gingen nog ff naar de dam duiven voeren en eten. We gingen nog naar de Jamin en daar had ik een slush puppy gekocht en toen gingen we weer naar de trein. Ik had iets te veel snoep gegeten maar dat maakte me niets uit. Ik mocht van de hoofdconducteur een oproep doen ik mocht zeggen: 'Goedenavond dames en heren we zijn aangekomen op spoor 4a in Deventer, we gaan straks door naar Almelo, Hengelo en Enschede en als je nu uit stapt nog een fijne avond groetjes de Constantijnschool. Iedereen begon gelijk te gillen. Ik voelde me een echte conducteur. We stapte over naar de laatste trein. Ik mocht van meester Olaf (Octo) niet naar de wc ik hoefde eigenlijk niet maar ik wou gewoon lopen ik mocht niet weg. Toen had ik een super goed idee ik ging gewoon onder de trein stoel door. We waren er eindelijk Ik liep gelijk naar mijn stiefvader. Juf Spenkelink en Margreet gingen met mij mee. We hadden ze bij school afgezet en ik en mijn stiefvader gingen naar huis.

Noa Schöppers



We kwamen om half 9 allemaal aan op school. Toen gingen we de laatste dingen bespreken en konden we al weg gaan. Het was zo ver we waren bij het station. Na even wachten kwam de trein, we stapten in en gingen richting Deventer. In de trein was er veel gekletst en ja hoor we waren er. We moesten overstappen. En we gingen lekker zitten in de trein en naar even wachten moesten we overstappen in Utrecht en nog even en dan zijn we er. We waren aangekomen in Amsterdam en we gingen eerst naar het VOC schip en daar kregen we een rondleiding. Door naar Nemo! Eerst moesten we naar een kettingreactie en daarna mochten we zelf rondlopen. Ze hadden ook een dakterras daar mochten we ook op. Toen we alles hadden gehad bij Nemo gingen we naar de dam lopen daar mochten we een souvenirje kopen maar we kwamen niks tegen dus we gingen eerst eten. We kregen patat en we gingen daarna nog even verder kijken we hebben in de Jamin gekeken en iedereen had wel iets gevonden. We moesten alweer terug dus we liepen naar de treinhalte het was een lange terugweg en iedereen was moe toen we in Rijssen aankwamen stonden onze ouders er. En toen ging iedereen naar huis. Het was een leuke geslaagde dag!

Milou Schra



Agenda

Oktober 2022



17 t/m 21 oktober	Herfstvakantie
25 oktober	Luizencontrole (let op dinsdag!)
25 oktober	MR-vergadering
26 oktober	Studiedag PCPO (alle leerlingen vrij)
27 oktober	Informatieavond Kanjertraining
2 november	Dankdag

